

Liefste...

Vandaag ben ik een componist
Ik schrijf een nieuwjaarslied
Het wordt een vrolijk deuntje
Met een hele coole beat

Ik start alvast met het refrein
Want dat hoor je het meest
Het klinkt een beetje sprankelend
Het klinkt zoals een feest

Met veel plek voor gelukjes
Maar ook plaats voor wat verdriet
Want dat mag ook wel klinken
In mijn coole nieuwjaarslied

De strofes vul ik later in
Met duizend fijne dingen
Die wil ik dan een heel jaar door
Met liefde voor jou zingen

Gelukkig 2025!



Liefste ...

Vier seizoenen in een jaar
Zijn die om? Dan is het klaar
Uur na uur en dag na dag
Gaat zo'n jaartje overstag

Uren, dagen, allebei
In een wip zijn ze voorbij
Mooie, maar ook droeve dingen
Worden zo herinneringen

Stiekem, met een bonzend hart
Staat een nieuw jaar aan de start
Nog wat pril en nog wat klein
Maar – zelfs nu al – superfijn

Gelukkig 2025!



Liefste ...



Ik kocht een prachtig doosje
Voor een redelijke prijs
Als ik vertel waarvoor het dient
Vind je me vast erg wijs

Het doosje vul ik met wat was
In het voorbije jaar
Herinneringen, dromen
Verderlicht of soms wat zwaar

Ik vul het met gelukjes
En ik vul het met verdriet
Ik stop er ook wat 'samen' in
Want zonder lukt dat niet

En als het doosje vol is
Schrijf ik op het etiket
Tot ziens 2024!
Dank je voor de pret!

Van dan af dan ga ik sparen
Ik begin van voor af aan
Zodat er na een maand of twaalf
Een nieuwe doos kan staan

Gelukkig 2025!

