



Hij zag iets
en wist niet wat het was.
Het kon een goudvis zijn,
waaraan kop noch staart.
Of een,
iets van niets in het begin.
Een dinosaurus misschien.
Of een muts van een kardinaal.
Het was niets
en het was het allemaal.

Geert De Kockere

