

HEELAL

Er was een knal,
zei grote moeder,
een knal en een heelal.

De vonken vlogen in het rond,
o was me dat een knal,
de brokken zwiëpten door 't heelal.

En toen de knal
eindelijk was vergeten,
ontstonden
en planeten.

Zo is het ooit begonnen,
zei grote moeder,
helemaal in het begin,
zoals de letters
samenkomen tot een zin.

Geert De Kockere

