



Moet je horen,  
ik ben geboren als een pak.  
Een soort cadeau.  
En in dat pak zit alles al klaar,  
uitpakken maar!

Maar o, wat gaat dat traag,  
je moet er zelfs voor naar school,  
soms tegen je zin, soms ook graag.

En het allerdiepst in dat pak  
zit je .....

Je weet soms niet of je het hebt.  
Alsof iemand het met opzet  
in dat pak verborgen stak.

Het is het mooiste wat je kreeg.  
Maar je moet er iets mee doen.  
Anders blijft je leven leeg.

*Geert De Kockere*

