



EENDJES

Twee vrolijke eendjes
dreven zij aan zij.
Eentje dat was ik,
het andere dat was jij.
We dreven en we dreven.

Dat was mooi,
zoals we samen drijven bleven.
Eendjes en toch twee,
één voor één
als een
naar de zee.

Geert De Kockere

