



HUISJE

We speelden huisje
en ik was een heksje
en jij was een muisje.

Ik toverde je om,
in een pad in een kom.

Ik gaf je een zoen,
pardoes op je neus,
toen werd je een reus.

Ik trouwde met jou
en was toen je vrouw.

Dat was wat ik wou.

Maar mijn was op
en ons huis was te klein.

Toen wou je mijn man
niet meer zijn.

Geert De Kockere

